



Wie zijn wij?

1. De Dames is een **katholieke** school, die zich blijvend laat inspireren door de figuur van Ignatius van Loyola, waar we het christelijk geloof samen leren en vieren en we vanuit onze eigenheid in ontmoeting gaan met wie anders gelooft.
2. De Dames wil een **kwaliteitsvolle** school zijn, waar kinderen de kans krijgen om te leren op een gedifferentieerde en remediërende manier:
 - ✓ waar er ruimte wordt gemaakt voor creativiteit;
 - ✓ waar kwaliteitsvol onderwijs aan elk kind gegeven wordt, rekening houdend met de thuissituatie en de competenties van de kinderen, ondersteund door leidinggevende warmte;
 - ✓ waar aandacht en aanmoediging is voor iedereen, een school die kansen creëert, waar uit fouten geleerd mag worden;
 - ✓ waar we op alle vlakken een school in beweging willen zijn.
3. De Dames wil een **warme** school zijn
 - ✓ met aandacht voor een aantrekkelijke, ontspannen, gezellige, kleurrijke en stimulerende omgeving waar het kind centraal staat;
 - ✓ waar plaats is voor een lach en een luisterend oor;
 - ✓ waar voldoende vertrouwen is tussen schoolteam, ouders en leerlingen, zodat iedereen gemotiveerd en met plezier naar school komt;
 - ✓ waar een open en eerlijke communicatie is;
 - ✓ waarin iedereen gelijkgesteld, maar toch anders mag zijn.
4. De Dames wil een **zorgende** school zijn
 - ✓ waar leerkrachten, leerlingen en ouders alert zijn voor een onuitgesproken vraag naar een helpende hand om tot een optimale oplossing te komen;
 - ✓ die vertrekt van de eigen leefwereld van het kind, dat het kan groeien tot een jongvolwassene;
 - ✓ waar zorg wordt gedragen voor elkaar en voor het materiaal, wat inhoudt dat er een actieve samenwerking is tussen school, ouders en leerlingen.
5. De Dames wil een **duidelijke** school zijn
 - ✓ waar leefregels en afspraken voor leerlingen, leerkrachten en ouders bedoeld zijn om structuur te bieden;
 - ✓ zodat kinderen zich veilig voelen;
 - ✓ waar respect wordt aangeleerd voor mens en materiaal;
 - ✓ waar gekozen wordt voor een uniform en werk gemaakt wordt van beleefde omgangsvormen;
 - ✓ die een gestructureerd schoolklimaat aanbiedt en de kinderen opvoedt tot een positieve weerbare volwassenen.

